

QUOTES OM EEN MOTTO VAN DE DAG TE KIEZEN...

PROFESSIONELE VEERKRACHT

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
(Albert Einstein)

Niets is zo blijvend als verandering.
(Nelson Mandela)

Je blik op de wereld hangt af van wat je meedraagt in je hart.
(Johann Wolfgang von Goethe)

I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to reach my destination.
(Jimmy Dean)

Echte leiders zijn flexibel, maar geen draaikonten.
(Redpoint)

Een goede leraar moet zowel inspireren als irriteren.
(Gautama Boeddha)

An hour of planning can save you 10 hours of doing.
(Dale Carnegie)

EMOTIONELE VEERKRACHT

Hoe helderder je jezelf en je emoties begrijpt, hoe meer je kunt houden van dat wat is.
(Spinoza)

Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen.
(Jon Kabat-Zin)

Sometimes the most productive thing you can do is relax.
(Mark Black)

In het hart van elke moeilijkheid ligt een kans.
(Albert Einstein)

A pessimist makes difficulties of opportunities, an optimist makes opportunities of difficulties.
(Harry Truman)

Kracht ligt er niet in dat we nooit vallen, maar iedere keer als we vallen weer opstaan.
(Confucius)

Je mag enthousiast zijn over wat je wil, Maar je moet gelukkig zijn met wat je nu hebt.
(Alan Cohen)

MOTIVATIONELE VEERKRACHT

Falen is niet het tegenovergestelde van succes, het is onderdeel van succes.
(Arianna Huffington)

If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal.
(Daniel Hurst)

Volg altijd je eigen pad, het volgen van het pad van een ander zal nooit echte voldoening geven.
(David Viscott)

Life begins at the end of your comfort zone.
(Neale Donald Walsch)

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
(Jan de Koning)

Happiness lies not in finding what is missing, but in finding what is present.
(Tara Brach)

Waar het verleden je heeft gebracht, staat vast. Hoe je verder reist, bepaal je zelf.
(Kristen Hubbard)

SOCIALE VEERKRACHT

Don't lose yourself in the noise of the world, find your own voice and let it be heard.
(VED)

Grenzen stellen is de moed om van jezelf te houden, ook al stel je anderen teleur.
(Brene Brown)

Bij vergeven gaat het niet over de ander, maar over het loslaten van de last die jij draagt.
(Dalai Lama)

Be yourself. An original is always worth more than a copy.
(Suzy Kassem)

Verbinding met de ander, begint bij verbinding met jezelf.
(Daniel Goleman)

Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft, het betekent dat je weigert op te geven.
(Charlie Mackesy)

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
(Afrikaans gezegde)